



Nieuwsbrief 1809 – 14 december 2025

Redactie: Else Fleurke

Telefoon: 06 30825531

Mailadres: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl

U kunt de kerkdiensten thuis volgen via de website van de kerk:

www.kerk-ijhorst-dewijk.nl of met de link:

https://ijhorst-de-wijk.protestantsekerk.net/luister_kerkdiensten

Jarigen: 17-12-2025 Mw. A. Spijkerman-Bomert, Julianaweg 26, de Wijk, 90 jaar
20-12-2025 Mw. A.J. Kruike-meijer-Kessen, Nic. Oostingheweg 3, de Wijk, 89 jaar
20-12-2025 Dhr. J. Bork, Secr. Ottermanweg 23, de Wijk, 86 jaar
Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Huwelijksjubileum: Dhr. J. Elpenhof en Mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, 65 jaar
Van harte gefeliciteerd!

Bloemengroet: Als groet van de gemeente zijn afgelopen zondag bloemen gebracht naar Hennie Luten, Moerbeilaan 53 in Rouveen en naar dhr. H. Bloemhof, Sparrenlaan 7 in IJhorst.

Bij de derde Advent

De naam van de derde adventszondag is *Gaudete!* Verblijd u! (Filippenzen 4.4).

Johannes vraagt zich vanuit de gevangenis af of Jezus het is waarop de wereld wacht, of dat we op iemand anders wachten. Zo'n vraag heeft een profetisch antwoord nodig: Jesaja zegt ons dat zelfs de dorre woestijn zal gaan bloeien. Op deze dag is de liturgische kleur roze, omdat het wit van Kerst al een beetje door het paars van advent heen begint te schijnen. Nog even wachten. Het komt eraan!

Dit zegt Jesaja:

*“Er komt een dag
dat verlaten terreinen openbarsten van levenslust
En uitgeputte gronden staan te springen in het veld.
Hoera!*

*Dan geeft God kracht om los te komen
van wie ons vasthoudt, van waar geen leven is.*

*Dan gaat het stromen
in ons en door ons.*

*En voor ons uit loopt een weg
speciaal voor wie terugkeren.*

*Een veilige weg naar huis
met enkel vreugde onderweg.”*



Geboren

Op 12 november is Femke Maria Klok geboren! Femke is de dochter van Rob en Anne-Wikke Klok. Op het geboortekaartje staat geschreven:

Lief
Klein
Bijzonder
Gods wonder



We wensen hen veel geluk en plezier samen en Gods zegen. Femke Maria zal op 4 januari in onze kerk worden gedoopt.

Daar kijken we naar uit!

Er staat de komende weken veel op het programma, daarom hierbij alvast een overzicht van de diensten:

Vierde Zondag van Advent, 21 december, Kerstzangdienst

Tonie en Linda en Rudi Kaldenberg hebben samen met de cantorij een dienst voorbereid met veel traditionele kerstliederen. Herinneringen uit oude tijden komen weer boven wanneer we samen zingen. U zingt toch ook mee?

Kerstdienst, 24 december, 22.00 uur, Festival of Lessons and carols

Deze Kerstdienst vieren we samen met de cantorij in de vorm van een *Festival of Lessons and Carols*. Deze traditie uit het Verenigd Koninkrijk houdt in dat liederen en lezingen worden afgewisseld. Traditioneel beginnen de Lessons and Carols met het lied Once in Royal Davids City (of een vertaling daarvan). Via lezingen uit het Oude Testament en bijpassende liederen worden we toegeleid naar de geboorte van Christus. Het woord Festival zegt het al: het is een feest om hierbij te zijn.



Kerstmorgen, 25 december, dienst voor jong en oud

De kinderen hebben er alweer zin in. Op deze morgen mogen zij via een kerstspel het verhaal over de geboorte van Jezus aan de gemeente vertellen. Natuurlijk zingen we ook veel mooie liederen. Voor de kinderen is er ook Kinderkerk en natuurlijk staan we in de overdenking ook stil bij wat het kerstfeest voor ons betekent. Een ochtend om naar uit te kijken.

31 december 19.30 uur Oudjaarsdienst.

Met een avondgebed sluiten wij het oude jaar af en spreken we onze hoop en verwachtingen uit voor het nieuwe jaar. Een korte, intieme dienst, waarin we even stil mogen worden voordat het vuurwerk losbarst.

Zondag 4 januari Nieuwjaars- en doopdienst

Het kind dat werd geboren in de kerstnacht, zal een Koning worden voor alle volken. Met dat vooruitzicht mogen we Elias Willem Aalbers en Femke Maria Klok dopen. Een feestelijk gebeuren. Omdat er veel kinderen verwacht worden is er op deze zondag ook Kinderkerk. En natuurlijk is er de gelegenheid elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen.



Een hartelijke groet
Ds. Betsy Nobel

Lieve gemeenteleden

Het is niet te geloven hoeveel kaartjes, appjes, telefoontjes, mails, bloemen en wat nog meer ik ontvang naar aanleiding van mijn herseninfarct op 13 november jl. Ik wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken. Ik voel me er echt door gesteund. Gelukkig heb ik geen restverschijnselen, maar ben ik nog wel bij tijd en wijle wat duizelig. Volgens de artsen gaat dat waarschijnlijk ook verdwijnen. Ik hoop jullie allemaal weer te kunnen zien én te horen in het nieuwe jaar. Fijne feestdagen en een

hartelijke groet,
Fenna van der Weide

Kerstwandeling 2025

U bent a.s. zondagmiddag 14 december van harte uitgenodigd om mee te wandelen met de jaarlijkse kerstwandeling.

De start is tussen 13.30 en 14.00 uur vanaf de Reesthof. Halverwege de wandeling is er een gezellige pauzeplek met muziek, drinken en wat lekkers en bij terugkomst kunt u genieten van warme chocolademelk of Glühwein.

Kosten: 3 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar lopen gratis mee.

Diaconiecollecte zondag: Kia India – alle kinderen naar school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo'n 150.000 migranten, sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, gaan ze niet naar school. Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als de lokale taal. Na een jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten.



Zondag wordt hiervoor in de kerk gecollecteerd. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL07 RBRB 0916 7530 18 t.n.v. Diaconie IJhorst de Wijk o.v.v. Collecte zondag 14 december 2025.

Dienst zondag 14 december 2025 – 10.00 uur 3e zondag van Advent

Voorganger:	Pastor Josyenne Luten
Ouderling:	Truida Smittenberg
Lector:	Clara van Horssen
Organist:	Peter van de Beld
Kosters:	Corry en Geert Eleveld
1e collecte:	Diaconie: KiA India – alle kinderen naar school
2e collecte:	CvK – algemeen
Uitgangscollecte:	Bestrijding energiekosten

Dienst zondag 2025 – 10.00 uur
4e zondag van Advent

Voorganger: Commissie Bijzondere Diensten: Tonie Mulder, Linda Heyne
Ouderling: Linda Heyne [en Rudi Kaldenberg]
Organist: Hendrik Snel
Fluitiste: Janolda Hogendorf
Koster: Marry van den Berg
1e collecte: Diaconie: PKN – jongeren beleven het kerstverhaal
2e collecte: CvK – algemeen
Uitgangscollecte: Pastoraat / eredienst
Na de dienst is er koffiedrinken in de Reesthof

Orde van Dienst
Zondag 14 december 2025
3e advent zondag Gaudete

Orgelspel Variaties ' Er is een roos ontloken' - Nico van den Hooven (1933-1991)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied Lied 440: 1 en 2 "Ga, stillen in den lande..."

Bemoediging en Groet

Voorganger: In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige, die heet:

Allen: ik zal er zijn voor jou

Voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.

Allen: Die liefde is en grond van ons bestaan.

Voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst

Allen: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

Voorganger: Vrede zij u.

Allen: De wereld zij vrede.

Amen

Aansteken van de adventskaarsen en voorlezen van het gedicht door ouderling van dienst.

Vervolg aanvangslied Lied 440: 3 en 4 "Ga, stillen in den lande..."

Kyriegebed elke gebedsintentie wordt afgesloten met lied 432C

Zingen Lied 466: 1, 2, 5, 6 en 7 "O wijsheid, daal als vruchtbare taal..."

Gebed van de zondag

Eerste schriftlezing Jesaja 35: 1-10

Zingen Lied 455: 1, 2 en 3 "Het zal geschieden in de laatste dagen..."

Tweede schriftlezing Matteus 11: 2-11

Zingen Lied 446: 1A, 2M, 3V, 4M, 5A "Zijt Gij waarop de wereld wacht..."

Overdenking

Zingen

Lied 444

“Nu daagt het in het oosten...”

Dienst van de gebeden

met stilgebed en aansluitend het ‘Onze Vader’

Dienst van de gaven

1. Diaconie: KiA India – alle kinderen naar school

2.CvK: Algemeen

Uitgangscollecte: Bestrijding energiekosten

Slotlied

Lied 442: 1 en 2

“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen..”

Wegzending en zegen

met afsluitend zingen Lied 415: 3

“Amen, amen, amen, dat wij niet
beschamen..”

Orgelspel

LB 125 : 'o kom, o kom, Immanuel ' - Johan van Dommele